

JERUSALEM-MARCHEN 1989



Messianske jøder

For fjerde år i træk deltog messianske jøder i Jerusalem-marchen. Første år de deltog, var det med mindre end 20. I år var der mere end 200. I dette antal skal inkluderes nogle hedningekristne, der arbejder sammen med de kristne jøder i Israel.

Jerusalem-marchen er en march, hvor der demonstreres til fordel for Israel. Når israelske messianske jøder

deltager i marchen, fortæller de ved deres deltagelse, at de betragter sig som israelske jøder. Men de benytter også marchen til at vise, at Jesus er Israels Messias. De aller fleste deltagere bærer T-shirt, hvorpå der stod skrevet: »Messianske jøder« og »Jesus er Messias«. Desuden bar de skilte med gammeltestamentlige skriftord.

Blandt de mange tusinde mennesker, både jøder og kristne, som deltog i marchen den 18. oktober, var de messianske jøder de eneste, der synliggjorde Jesus-nav-

net. Andre grupper nøjedes med at bruge Guds navn.

Mens de andre grupper fik klapsalver af den store mængde tilskuere, der havde taget opstilling på ruten, blev de messianske jøder mødt med tavshed. I år var der dog ingen uroligheder, hvilket der var sidste år, da politiet måtte gribe ind og forsvare de messianske jøders ret til at deltage i marchen, da de blev generet af militante jøder, der bekæmper de messianske jøder.

Med deres deltagelse i en sådan march synliggør de messianske jøder, at der findes jøder, der tror på Jesus som Messias. Og de synliggør Jesus-navnet. På grund af dette blev de mødt med tavshed.

For andre grupper, der deltog i Jerusalem-marchen, er det fest. For messianske jøder er marchen en lejlighed til at vise sig offentligt, stille sig til skue og modtage den snert af hån, der ligger i andres tavshed.



Jerusalem-marchen 1989

Tekst og billeder:
Kai Kjær-Hansen.

Messianske jøder gør sig klar til at deltage i marchen (øverst tv.). Dansegruppen, der sang og dansede foran de messianske jøder, fotografet under banneret, hvor der er skrevet »Messianske jøder« (nederst tv.).

Mens en jødisk soldat fremviser Dannebrog med kors, viser lederen af det finske center, Jouko Kokkonen, at han solidariserer sig med de messianske jøder med T-shirten: »Jesus er Messias«.

Øverst th.: Amerikansk gruppe med balloner: »Gud elsker jer«. Nederst th.: Den danske gruppe.



Udenlandske kristne

I Jerusalem-marchen deltog ikke kun israelske jøder. Både jøder og kristne fra udlandet er også med. Da marchen falder på samme tidspunkt, som Den kristne Ambassade i Jerusalem arrangerer sin Løvhyttefest, deltog en lang række kristne grupper i marchen.

Det danske hold, der deltog i Den kristne Ambassades Løvhyttefest, bærer et banner, hvorpå der er skrevet: »Danmark elsker stadigvæk Israel«. På et andet banner båret af danske deltagere står der: »Israel - du er ikke alene«. Nogle amerikanske kristne bærer balloner, hvorpå der er trykt ordene: »Gud elsker jer«.

De udenlandske deltagere mødes med smil og klapsalver langs ruten i Jerusalem. Og det, uanset om man har kors eller stjerner i sit flag. En soldat, som danner bagtrop i den israelske soldatergruppe, der marcherer forud for den danske

gruppe, stiller gerne op til fotografering med det danske kors-flag i hånden.

Gad vide, om de udenlandske kristne deltagere vidste, at der i samme march deltog messianske jøder, som også støtter Israel, men som også støtter flag ved at bruge Jesus-navnet?

Gad vide, hvordan tilskuerne i Jerusalems gader ville reagere, hvis der på en kristen gruppes balloner stod: »Jesus elsker jer«.

Gad vide, om en gruppe ville blive mødt med klapsalver, hvis den bar et banner med ordene: »Danmark elsker stadigvæk Israel, fordi vi har fået Jesus fra jer«?

Nej, jeg mener ikke, at støtte til Israel kun kan måles på, hvor mange gange man bruger Jesus-navnet! Men vovede udenlandske grupper det alligevel, ville man vise solidaritet med den gruppe af Israel, der tror på Jesus som Messias, nemlig de messianske jøder.

